

## Persoonlijk verslag over de uitwisseling in Doetinchem

Hoi, ik ben Marie Hüppe en ik nam deel bij de Nederlandse uitwisseling naar Doetinchem op 10 mei. Vervolgens ga ik iets over mijn ervaringen vertellen:

Eerst hebben wij samen onbeten en onze uitwisselingpartners leren kennen, dat was heel interessant en de communicatie was in het begin ook een beetje moeilijk. Wij hebben daarna een museum in Arnhem bezocht en daarna zijn wij naar het Markant Outdoor Center gevaren. Ik was erg nieuwsgierig wat ons verwachten zou, omdat ik me onder het begrip "Outdoor Center" niets voorstellen kon.

Dan hebben wij ons omgekleed en daarna hebben wij met onze trainers kennis gemaakt. Ik vond hen erg vriendelijk maar ook erg gemotiveerd. Wij zouden zelfstandig een vlot bouwen. Ik heb erg veel zin in deze taak gehad, omdat ik nu weet hoe ik met touwen, hout en vaten een vlot bouwen kan. In het begin was de communicatie met de trainer een beetje moeilijk maar wij als een groot team hebben ons doel bereikt. Daarna volgde het beste van de trip naar het Outdoor Center: de wedstrijd met onze zelfgemaakte vlotten op het meertje. Wij hebben allemaal angst gehad in het koude water te vallen, maar dat heeft het heel erg grappig gemaakt. En ik moet zeggen dat het veel makkelijker eruit gezien heeft met een vlot snel te varen dan het eigenlijk was. Maar ik vond deze oefening heel grappig en ook leerrijk. Enerzijds hebben wij veel gelachen omdat wij aan het einde allemaal natte broeken gehad hebben en wij daarvoor bijna met het vlot afgedreefd zijn en ook bijna naar beneden gevallen zijn. Maar anderzijds was het leuk te zien hoe alle samen gewerkt hebben het doel bereikt hebben, het maakte niet uit uit welk land je kwam of welke taal je gesproken hebt.

De verdere dag was ook heel grappig, sportief en interessant. En ik vond vooral de tijd in het Outdoor Center heel interessant, omdat ik nooit eerder aan een survival training deelgenomen heb en dat vooral samen met de Nederlanders iets compleet nieuws was. Bovendien kon iedereen sportieve en taalkundige grenzen en problemen overwinnen. Ik vond de dag erg leuk en heb nieuwe en vriendelijke mensen mogen leren kennen.

Van harte wil ik me graag voor deze bewogene dag bedanken.

## Uitwisseling

In mei 2019 hebben de Lion Clubs Dorsten en Doetinchen een eendags uitwisselingsprogramma tussen het gymnasium Petrinum in Dorsten en het Ludger College in Doetinchen in Nederland mogelijk gemaakt en gesponsord.

Daarbij zijn de leerlingen uit Dorsten die allemaal het vak Nederlands volgen, allereerst naar het Ludger College gereden.

Daar zijn ze dan met een karakteristiek Nederlandse ontbijt verwelkomd en konden hun uitwisselingspartner leren kennen.

Dan begon het programma wat door de Nederlandse school georganiseerd was. De eerste etappe was het Airborne Museum Hartenstein, waarin de leerlingen door een rondleiding, een film en een raylle heel veel over de wereldberoemde slag om Arnhem geleerd hebben.

Het Markant Outdoorcentrum in Braamt was dan de tweede etappe. Daar konden de scholieren van de twee scholen communicatieve samenwerking vele opwindende opdrachten bewerken. Daaronder was het bouwen van een vlot of het klimmen over een rivier.

Tenslotte hebben wij dan een typisch Nederlands avondeten met frikandel, kroket en patat gekregen.

Wij hebben op deze dag heel veel van elkaar geleerd, zowel op persoonlijk als op het gebied van taal. Iedereen is dan, wel uitgeput, maar gelukkig naar huis gereden.

Laura Pollmann