



Kerst- en eindejaarsgroet

Beste Lions,

Het is woensdagavond 23 december, een mooi moment om terug te kijken op de eerste helft van mijn Presidentsjaar.

Toen ik op 1 juli afgelopen zomer mijn inaugurele speech hield bij De Kruisberg had ik er ondanks de Corona crisis vertrouwen in dat we elkaar regelmatig op gepaste afstand zouden kunnen ontmoeten. Het programma stond voor het eerste half jaar klaar, echter is het bij één clubbijeenkomst en een "haardvuur" bijeenkomst gebleven. Covid-19 laaide weer op en helaas zijn we weer terug bij af. Mijn gedachten gaan uit naar de ondernemers die het in deze tijd onevenredig moeilijk hebben, dit speelt ook bij een aantal leden van onze club. Hopelijk kunnen we snel terug naar hoe het "vroeger" was, ik had niet verwacht dat ik dit op mijn 42^e al zou gaan zeggen.

Zelf werk ik sinds maart van dit jaar volledig vanuit huis en dat is best wennen. Videobellen is inmiddels niet meer weg te denken als communicatiemiddel en mijn kostuums blijven steeds vaker in de kast hangen. Netwerkbijeenkomsten, voetbalwedstrijden bij de Graafschap en een biertje drinken met mijn vrienden in de kroeg. Het lijkt allemaal lang geleden. Zelf hou ik van persoonlijk contact, met een relatie om tafel en elkaar in de ogen kijken, een goed gesprek of gewoon dom ouwehoeren met een vriend of mede Lion onder het genot van een biertje of een wijntje. Gelukkig zijn de één op één contacten of de samenkomsten in kleine groepen er wel geweest.

Mijn best wel drukke sociale en zakelijke leven heeft ineens een andere invulling gekregen. Dit heeft toch ook zo zijn voordelen, "papa is veel meer thuis" hoor ik geregeld. Fijn om te ervaren dat we met zijn vieren thuis ons ook prima kunnen vermaken. Het zal jullie niet verbazen dat de BBQ voor mij hier een belangrijk onderdeel in is. Deze rookt in huize Telnekes ieder jaar stevig door maar 2020 gaat toch echt een record jaar worden. Nu ik dit schrijf ligt er een heerlijke black angus ribeye op kersen mot koud te roken om hier over twee dagen een mooie carpaccio van te snijden.

Ik ben trots om bij deze Lions club te horen, ondanks de lastige tijd is de inzet van onze leden niet minder om anderen te helpen. Denk aan de schilderklus die Peter Bob, Tom, Peet, Frank, Ramon, Steven en Leander geklaard hebben. De AED is inmiddels geplaatst. De zeer succesvolle wijnactie dit jaar met een erg mooie opbrengst waar we weer een goed doel mee kunnen ondersteunen. Ten slotte vind ik de actie dat bijzonder restaurant Het Borghuis oudejaarsmaaltijden bereid voor de Voedselbank Doetinchem echt een fantastisch initiatief!

Ik ga afronden. Graag had ik dit persoonlijk gedaan maar middels dit bericht wens ik jullie allemaal hele fijne feestdagen toe en veel geluk en gezondheid in 2021!

Hartelijke groet en hopelijk tot snel,

Maarten Telnekes